

In de raadzaal

Welkom in de mooie raadzaal van Ieper. Hier stappen de inwoners van Ieper in het huwelijksbootje! Op het prachtige glasraam staat de geschiedenis van Ieper als een stripverhaal afgebeeld.

Volgens het eeuwenoude verhaal legden deze rijke dame en heer de eerste steen van de lakenhallen.

50 jaar geleden schilderde Arno Brys mij in al deze mooie kleuren. En ik ben nog steeds in de mode!

De mooie kleren die de rijke mensen in het glasraam dragen, zijn gemaakt van laken.

Kastelen, vlaggen, ridders... Dit raam tovert je terug naar de middeleeuwen!

Dikke zakken wol werden met bootjes naar Ieper gebracht. In Ieper werd laken van topkwaliteit gemaakt!

Zie je de werkers het laken weven, verven, verkopen?



Kun jij de vijf zoekertjes over het glasraam oplossen?

Ieper is bekend als de kattenstad. Vind jij drie katten in het glasraam? Teken in het lege raam hier boven een pootje in de vakjes waar je een kat ziet!



In welk vakje vind je dit leuke mannetje? Teken z'n hoedje in het juiste vak!



Van een plukje wol een mooie rol laken maken is veel werk! Vind jij het weefgetouw (= de houten machine waarmee je laken weeft)? Teken een schaap in het juiste vakje.



In Ieper komt Sinterklaas niet op bezoek. Niet omdat de Ieperse kinderen zo stout zijn, maar omdat we hier Sint-Maarten vieren. Vind jij Sint-Maarten op z'n witte paard? Teken z'n mijter in het juiste vak.



De Y van Yper Museum met z'n krullige staart kun je ook terugvinden. Teken ons logo in het juiste vakje.



Controleren of je alles juist hebt? Leg het antwoordblad over jouw papier en check!

Nummerkleurplaat

Neem mij mee naar huis en kleur me in!



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15